

## **Årsberetning - ABC - 2016/2017.**

Et nyt skoleår er startet og dermed er det gamle bag os. I bestyrelsen har vi haft mange opgaver at tage stilling til og arbejde med i året der er gået.

Vi arbejder fortsat med "vores børn" kulturen. Måske ikke så direkte mere, men stadig indirekte ønsker vi, at alle voksne i ABC tager ansvar for alle børn - uanset om det er dit eller mit. Det er et tiltag som skal indarbejdes over en årrække.

### **Trafik**

Vi har haft vores trafikpolitik oppe at vende og parkeringssituationen ved Hallen kan stadig rumme udfordringer. Vi har indført langtidsparkering på den side af hækken, som vender væk fra hallen. Dermed mindsker vi mængden af biler som bakker hen over cykelstien. Korttidsparkering er på den side af hækken som vender over mod hallen. Det er for de forældre, som har behov for at følge sit barn ind i ABC om morgenen, men som kører igen kort tid efter. Kys og kør forbliver som det hele tiden har været - langs kantstenen ved hallen. Vi synes, at det glider godt og trafikpatruljen fra 6. klasse er en stor hjælp. I uge 46 (2016) stod bestyrelsen morgenvagt på børnecenteret og fik ønsket mange forældre en god dag. Der observerede vi, at der var en mængde kaos ved Marksdannersvej om morgenen.

Vi forsøger at få alt bil-trafik ledt op til ABC via Østervang. Der er således blevet sat skilte op for enden af Markdannersvej (ved efterskolen) med standsning og parkering forbudt mellem 7.00 og 16.00. Enkelte forældre har derefter valgt at bruge efterskolens personaleparking som parkeringsplads, mens de er inde på ABC for at aflevere sit/sine børn. Jeg vil opfordre til, at alle som skal aflevere børn og fysisk skal med ind i bygningerne, om at benytte parkeringspladsen ved hallen. Vi ønsker ikke at genere efterskolens personale - og håber, at vi på sigt får forældretrafikken ved Markdannersvej ned på et nul.

ABC har her i august vedtaget en trafikpolitik som er at finde på centerets hjemmeside. Jeg vil opfordre alle forældre til at læse denne.

<http://andstskole.skoleporten.dk/sp/file/812ddba8-bedb-48e2-9389-ac749f966b85/Trafikpolitik%20august%202017.pdf>

## Trivsel kontra antimobbe

En politik, som har set dagens lys, har været en længerevarende proces igennem. Sidste år på dette tidspunkt var vi i den spæde start og sammen med rigtig mange af ABC's forældre fik vi, på en dialogaften, snakket os tættere på hvad sundhed er og vil sige - for os med børn på ABC. En fyldig og rigtig god politik har set dagens lys - netop i sidste måned. Det er en sundheds- og trivselspolitik, og en del af denne politik har vi, pga. ovenfrakommende krav, set os nødsaget til at kalde antimobbestrategi. Vi har i bestyrelsen været helt bevidste om ikke at bruge ordet mobbe - fordi det klinger meget negativt. Vi ønsker, at ABC er et sted hvor der arbejdes aktivt for at styrke trivslen og der således slet ikke er brug for anti-mobning. Vi ønsker at forebygge frem for at helbrede. Dette kunne dog ikke imødekommes oppefra - så derfor er en del af politikken blevet skilt fra og bliver kaldt "Antimobbestrategi", men det er således også det eneste sted at ordet mobbe bliver brugt. Igen vil jeg opfordre alle med børn på ABC om at læse princippet som spænder vidt - fra kost over fysisk trivsel til mental sundhed og trivsel.

<http://andstskole.skoleporten.dk/sp/file/7d8f13a6-a4c7-4688-b9f9-d47df0fc8c4d/Sundhed-%20og%20trivselspolitik%20august%202017.pdf>

En tydelig konsekvens af politikken er, at der i år bliver brugt noget af UUV som en del af spisetiden i klasserne. Børnene skulle gerne opleve bedre tid til at spise madpakken i. I henhold til politikken er vi som forældre forpligtet på at få smurt en sund og nærende madpakke samt at få talt med vores barn om vigtigheden af at få den spist. ABC er forpligtede på at skabe gode rammer i spisepausen; tid, ro og god stemning.

Vi har besluttet, at vi ikke ønsker en 0-sukker politik, men vi vil gerne opfordre alle til at udvise mere omtanke. 25% af børnene i skoledelen i ABC er overvægtige og det er derfor vigtigt at gøre op med sig selv - hvad der er en særlig lejlighed. Skal alt fejres med kage? Kan jeg sende et alternativ med mit barn i skole? Ja - det kan du! Og om kort tid kan du finde inspiration på centerets hjemmeside.

En vigtig tommelfingerregel og opfordring er, at der er een enhed pr barn. Een flødebolle, eet pølsehorn, eet frugtspyd eller een muffin. Derved har alle fået og ingen fået for meget. Gennemgående for hele politikken er, at alle voksne omkring barnet, i alle henseender, er rollemodeller. Dette går i god tråd med "vores børn" ideen.

Tak til alle jer forældre og alle de bidrag som I kom med - jeg håber, at I kan finde jeres bidrag i det færdige resultat.

### **Een enhed, udearealer og meget andet**

Igennem året har vi skulle komme med hørings svar på lidt af hvert. Ofte er vi i ABC udfordret af at politikerne - når de kommer med et udspil ikke tænker på børnecentrene. Vi er een enhed. Tit kommer der et udspil, som ser ud på een måde for dagtilbud og en lidt anderledes måde på skoledelen. Igen og igen gør vi opmærksom på, at vi er een enhed - tænker som en enhed og ønsker at bliver set som een enhed.

I foråret blev de nye udearealer indviet - og sikke en festdag. Jeg er personlig meget stolt af at være en del af den udvikling, der er i og omkring ABC i disse år. Hvor er det lækkert at kunne prale med så flot en institution, som vi har her i Andst. Og endnu mere skønt er det, at der er mange som benytter områderne efter skoletid. Jeg håber at alle i Andst vil værne om udearealerne. Lad os sammen passe godt på stedet - så vi får glæde af det i mange år endnu.

Jeg blev af borgerforeningen inviteret til at holde årets båltales til Sankt Hans i anlægget i år. En udfordring som jeg tog op, men som også *var* en udfordring. Mit fokus lå på traditioner og fornyelse. Noget som er meget aktuelt i tiden som er – lige nu. Tak til jer som deltog om aftenen, til jer som lyttede og til de rosende kommentarer bagefter.

Vi prøver en nyt skolefoto igen i år. Der var for stor utilfredshed med den sidste - så nu forsøger med en anden. Vi håber på, at flere får en god oplevelse denne gang.

Et par gange i det forløbne år har formand og næstformand for ABC og Østerby været samlet. Vi har kunnet vende forskellige udfordringer og problematikker og det har været positivt at høre om hvad de arbejder med på Østerby. Vi kunne godt tænke os i ABCs bestyrelse, på skift, at deltage i Østerbys møder. Umiddelbart blev ideen budt velkommen indtil det kom lidt højere op i systemet. Vi må ikke deltage i møderne, medmindre vi er blevet valgt ind med en fast plads i bestyrelsen derinde. Uanset hvor vilde vi er med at gå til møder - er der ikke nogen som siger "den tjans tager jeg". 10 ekstra møder om året er ikke just et drømmejob. Slet ikke når det blot er for at holde sig orienteret om hvad der

sker på Østerbyskolen. Vi prøver nu på - om vi kan få politikerne til at ændre på formalia. Vi tænker at der må være andre skoler/børnecentre i kommunen, som må have samme interesse som os.

Flere forældre har ønsket at ABC-festen (for 2.-6.klasse) med overnatning på skolen blev flyttet til efteråret, idet der i forvejen er så meget i kalenderen i forsommeren. Et ønske som er blevet opfyldt fra skolens side. Den kommende ABC-fest bliver derfor afholdt i starten af november i indeværende efterår.

Der bliver færre åbent hus dage - også er forældreønske. Børnene nyder at have mor og/eller far med i skolen, men flere forældre har oplevet det som et pres at skulle deltage hver gang. Nu er antallet af dage skåret ned - og på forældremødet blev det understreget at der gælder de samme regler for forældrene i timerne, som for børnene - altså væk med mobilen og kun kaffe i pausen. I grunden ikke urimeligt - vi er taget med i skole for at være sammen med vores børn.

I den kommende tid skal vi arbejde med lidt flere principper. Der er lovkrav om nogle stykker og vi synes selv, at det vil give rigtig god mening at arbejde med "hvordan vi modtager nye børn/familier". I en tid hvor Andst er i vækst, giver det rigtig god mening at fokusere på hvordan vi byder nye familier velkomne. Lad os gerne starte på ABC og så forhåbentlig smitte af på lokalsamfundet.

### **Tendenser i ABC**

Vi tog hul på et lidt større område på det første møde efter sommerferien. Vi kaldte det "Tendenser i ABC". Vi kunne også kalde det "Tendenser i Danmark" - for ABC står ikke alene med disse udfordringer. Man kan vel sige, at det er en konsekvens af samfundsudviklingen. Børn har sværere ved at acceptere et "nej". Børn stiller spørgsmålstejn ved det de får besked på og vil gerne diskutere. Det er ikke let, for flere og flere, at acceptere, at der skal være plads til andre end een selv. Behovet for inklusion vokser netop fordi børn i dag er langt mere individualiserede end tidligere. Det, der er vigtigt er - at når vi ved og siger højt, at vi står med de og de udfordringer - ja så har vi også mulighed for at løse dem. Og hvordan gør vi så det?

Vi har ikke fundet løsningen endnu - men vi vil arbejde videre med det igennem året der kommer.

Der er snart kommunalvalg - og det er vigtigt at tænke sig godt om - inden man sætter sit kryds. Vejen Kommune kræver besparelser (1/2 procent oven i den 1% som regeringen har forlangt). Det kan være fint nok at gå sit budget efter i sømmene, men når kommunen så samtidig black-lister områder hvor institutionerne ikke må spare - så begynder udfordringer at melde sig. Den frie ret til at råde over egen økonomi eksisterer ikke - og i sidste ende er det desværre lejrskole, skolefest m.m. som bliver skåret væk.

***Det er et kæmpe paradoks, at vi i en tid hvor vi kan se, at der brug for indhold og oplevelser som mindsker individualiseringen og fremmer fællesskabsfølelsen - bliver nødt til at skære i netop denne type indhold i vores børn dagligdag.***

Hvad er det for nogle mennesker som vi ønsker "kommer ud" i den anden ende?

Min opfordring, til at sætte sit kryds det *rigtige* sted 21. november, skal hermed lyde. Tak fordi du læste til ende...

Rikke Ulbrandt Henriksen

Formand for ABCs bestyrelse